

Tekst

Jørgen Brønlund (dagbog),
Achton Friis (fra "Danmark-
Ekspeditionen 1906 - 1908"),
Ludvig Mylius-Erichsen (digte),
Leo Sykes

Dramaturgi og instruktion

Leo Sykes

Udvikling af karakterer og scenisk materiale

Sandra Pasini

Skuespillere

Päivi Raninen: Niels Peter Høeg-
Hagen og Havets Moder,
Sandra Pasini: Jørgen Brønlund
og Dyreånden,
Annemarie Waagepetersen:
Ludvig Mylius-Erichsen og
Isjomfruen

Scenografi, kostumer og rekvisitter

Antonella Diana

Masker

Antonella Diana og Deborah
Hunt

Lysdesign

Kim Rostgaard og ensemblet

Musik

F. Schubert, H.C. Lumbye, A.
Vivaldi, C.K. Lee, Annemarie
Waagepetersen og traditionelle
sange fra Grønland, Georgien,
Sverige og Danmark

Musikalske arrangementer

Annemarie Waagepetersen og
ensemblet

Skyggefigurer

Hisako Miura

Skyggeanimation

Mette Skov

Vindinstrument

Márcio Vieira

Systue

Lisbet Forbæk og Antonella
Diana

Værksted

Antonella Diana, Frederik
Gravgaard, Jan Andersen og
Marcel Thut

Produktion

Teatret OM

Tak til

Helle Henningsen, Tønnes
Josefsen, Ole Lund, Sigrd
Mathiassen, Lene Waage
Petersen, Wu Wen-Tsui og
Mylius-Erichsen Bryghus

Teatret OM er egnteater i
Ringkøbing-Skjern kommune.
Teatret producerer forestillinger
for børn og voksne og har
turneret med forestillinger og
workshops i 16 lande.

Se mere på www.teatretom.dk

Grafisk design

www.onclick.dk

Foto

Alf Trolles Legat/Arktisk Institut

TEATRET OM

Buen 15
6950 Ringkøbing
telefon: +45 97 44 19 89
mobil: +45 24 24 71 47
e-mail: teatretom@teatretom.dk
skype: teatretom



79' FJORDEN

En forestilling inspireret af
Danmark-Ekspeditionen til
Nordøstgrønland 1906 - 1908



En iglo er et godt sted at samles for at høre historier om helte, eventyrlyst, tragedier og mystiske væsener fra den usynlige verden.

I vores iglo fortæller vi historien om Ludvig Mylius-Erichsen, Niels Peter Høeg-Hagen og Jørgen Brønlund, tre unge mænd som i 1907 vovede sig op langs Grønlands ukendte nordøstlige kyst for at fuldende kortet over dette gigantiske land af is. De skulle gøre de "ukendte punkter" kendte.

I en form for heroisk vovemod beslægtet med vanvid, tog de tre af sted ind i den magi-

ske, smukke, forræderiske og ubarmhjertige verden af is. De klarede at tegne kortene, men nåede ikke tilbage til skibet og de andre fra Danmark-Ekspeditionen. Ligene af Mylius-Erichsen og Høeg-Hagen er aldrig blevet fundet, mens Brønlund, frosset ihjel, blev fundet med sin dagbog, som dokumenterede deres rejse og hans kammeraters død. Man fandt også kortene med de kortlagte "ukendte punkter", som de havde benævnt: Jørgen Brønlands Fjord, Hagens Fjord, Mylius-Erichsens Land og 79' fjorden.

Leo Sykes



**Uddrag af
Jørgen Brønlunds Dagbog**

vi opholder os ved, er ganske blottet for dyr ...

28. marts 1907 begyndte vi rejsen nordpå. Det var den dag et ganske dejligt vejr. Vi kom til fastlandet ved Bådehavnen. Solen midt på dagen begyndte at blive varm. Jeg fik frost i kinden.

23. august. ... Vi længtes ganske vist meget efter at komme hjem til skibet; ...

25. august. Om morgenen begav Mylius og jeg os ind mod land ... Vi vidste ingen udvej, dersom vi atter den dag skulle gå forgæves. Mylius ville nu vende tilbage og jeg indvilligede deri, da han havde så dårlige såler i støvlerne at han gik næsten på de bare strømper ...

9. maj. Dårligt vejr, snetykning og vind ude fra havet. Da der ikke kunne være tale om jagt, holdt vi os bare i ro. Vore hunde ville svært gerne have noget at æde, men for at spare, fodrede vi dem ikke.

19. oktober. ... Den femte af vore tilbageværende hunde er nu også død, stanget ihjel af en moskusokse. Solen kommer ikke mere op.



“Dér, Langt inde i hulens inderste dybder, hvor mørket altid ligger bredt og myndigt under de grønlig hvelvinger – dér sidder nogen og drømmer! Det er som tanker bølger om mig, som om nogen råder over mig derinde i mørket, nogen, der tager min vilje og forstand.

Det er eventyret! Ja, - her er det, hun bor!

Altid har hun siddet herinde, og ingen har nogensinde set hende. Men troen på hende fødes og dør én gang i hvert eneste menneske. Her sidder hun, - hun, - som er moderen til alle de store drømme, der hedder verden. Og alle de store drømme er vendt tilbage til hende igen, som fødte dem”.

Achton Friis, medlem af Danmark-Ekspeditionen 1906 - 1908

4. juni. ... Vi kommer til at dræbe en hund og fodre de andre hunde med. Fra det øjeblik mødte os en række uheld, som vi aldrig tilforn havde tænkt på; kun sjældent var der noget for os at skyde, og når der var noget, gik det os uheldigt dermed ...

Dagbogens sidste notat er som det eneste ført på dansk:

Omkom 79'fjorden efter forsøg hjemrejse over indlandsisen i november måned. Jeg kommer hertil i aftagende måneskin og kunde ikke videre af forfrosninger i fødderne, og af mørket. De andres lig findes midt i fjorden foran bræ (omtrent 2½ mil). Hagen døde d. 15. november og Mylius omtrent 10 dage efter.

24. juni. I dag fejrede vi årsdagen for vor afrejse i fjor. Danmark-Ekspeditionen rejste da fra København ...

6. august. ... Læderposen til sekstanten har Hagen og jeg i disse dage travlt med at lave støvler af, men da vi har så dårligt værktøj, anser vi det for et af de vanskeligste arbejder ... Vi ved nu slet ikke, hvad vi skal gøre, da det land,

Jørgen Brønlund

